

Marche
van
Turnhout

Uitgegeven naar aanleiding van
de jaarlijkse herdenking
van de slag van Turnhout.



Gedrukt op de persen van de
Historische Drukkerij Turnhout



HERDENKING
SLAG VAN TURNHOUT v.z.w.

— Marche van Turnhout —

1.

Turnhout, den eerste troost der Staten
van ons roemweerdig Vaderland,
Waar Oostenrijk zijn krachten moest laten
En zijn kanons met schand in de brand.

Draagt den degen
Door den zegen

Van Gods genade, bewerkt en versterkt
Dat onze wapens blinken,
Rondom klinken!

Ieder oefent zijn beleid in den strijd.

2.

Tegen die ons de rust benijden
En die den vrede niet behaagt,
Tegen die nog den Staat bestrijden,
Tegen die het land nog plaagt en belaagt!

Staan onze mannen
Samen gespannen,

En tot de wapens gekeerd, en geleerd,
Altijd bereid te vechten
Voor de rechten

Van ons lieve Vaderland en den Stand.

3.

Gij, brave burgers, gij kent de helden,
Gij kent de Staten nu alle drij,
Die het Vaderland in vrijdom stelden
Van de strenge dwingelandij, nu is het vrij.

Eerst de borsten
Die zo dorsten

Naar ons bevrijdend geluk, zonder druk!
Daar kloeke Kapiteinen
U beschijnen.

Geeft U nog het Magistraat dezen raad.

4.

Zoo van der Noot zijn zorgen doet blijken,
En zoo Van Eupen nacht en dag
Werkt om ons welzijn te bereiken,
Staat gij lieden tot een slag met gezag.

't Eerste winnen
Wat 't beginnen

Van 't triompheerende land door uw hand,
En zou het u nu verdrieten
Vrucht te genieten

Voor uw trouwe dapperheid in den strijd!

5.

Dierckx en De Visser, uwe namen
Zullen bij ons onsterfelijk zijn!
Turnhoutsche jonkheid, al te zamen,
Waagt goed en bloed in 't plein, zonder pijn!

Drijft uw rangen
Naar 't verlangen

Der kapiteins verder aan, om te gaan
Door uwe schoone victorie
Tot de glorie

Die geen eeuwigheid verteert, maar vermeert.